

# Koken in de klas



In oktober en november werd er in het vijfde heel wat gesmuld. Eerst bedachten de leerlingen zelf een recept dat ze aan de medeleerlingen presenteerden.



Daarna kochten de leerlingen met hun zakgeld het Franse **klasontbijt**. De oma van Julien schonk een paar helpende handen en juf Magali spatelde heerlijke omeletjes op ons bord. **Bon appétit!**

