

# Ga je mee naar de VRT ?!

Wat leuk! In maart ontmoetten de leerlingen van het vijfde heel wat bekende Vlamingen in Brussel.

Ze bezochten er de gebouwen van de openbare omroep en leerden alles over de Green Key, radio maken en filmstudio's.

Wist je dat Frank de weerman per dag 30 minuten op de schminkstoel zat? Jammer alleen dat we Marcske van de kampioenen niet ontmoetten! We rustten wel uit op Carmens sofa.

Yo de mannen van Marke!  
Welkom bij Brahim

